

Jubileum Dorus Rijkers in 2021

In 2021 bestaat onze vereniging 70 jaar!



Wij vieren dit jaar ons 70-jarig jubileum en staan het hele jaar via dit middenkatern stil bij bijzondere gebeurtenissen binnen onze vereniging.

In het vorige middenkatern hebben we verteld over een aantal jarenlange tradities van de Dorus Rijkers, maar een van de evenementen waar onze leden vanaf wilde vaartleeftijd ook ieder jaar naartoe leven is de Kaagcup!

Helaas ging dit evenement vorig jaar door de coronamaatregelen niet door en zal het ook dit jaar om dezelfde reden niet plaatsvinden. Daarom nemen we je in dit middenkatern even mee naar dit altijd gezellige voorjaarsweekend.

Eén keer per jaar, tijdens het hemelvaartsweekend, gaan de leden van de wilde vaart, loodsen en staf competitief zeilen tegen scoutinggroepen uit de regio en zelfs buiten onze regio. Beter bekend als de Kaagcup. Sinds 1976 wordt er gestreden door verschillende scoutinggroepen in verschillende categorieën om hun zeilkunsten te laten zien.

Gemiddeld 1250 waterscouts met ongeveer 290 boten doen jaarlijks mee aan de Kaagcup. De Dorus Rijkers doet al jaren mee aan de Kaagcup, de prijzen die in het stafhok staan, zijn daar een bewijs van.



De leden en de staf kijken het hele jaar uit naar de Kaagcup. Je mag namelijk in verschillende wedstrijden je zeilkunsten laten zien en dan komt onze competitieve kant naar boven en willen we graag voor de prijzen gaan. Naast het zeilen is het natuurlijk ook gewoon gezellig met z'n allen.

De Kaagcup begint voor de staf en de loodsen op woensdagavond. Rustig de tenten opzetten en gezellig met de bevriende scoutinggroepen een drankje doen en nieuwe vrienden maken bij andere scoutinggroepen. Op donderdagmiddag komen de leden van de wilde vaart en zij zetten dan hun eigen slaaptenten op. Tactieken en strategieën worden al besproken, want op donderdagavond krijg je te horen in welk veld je op vrijdag moet wedstrijdzeilen. En je weet dan hoe laat je in het startvak moet zijn voor de wedstrijd. Daarnaast krijgen alle zeilboten een controle of de boot wedstrijdklaar is.

De verschillende velden zijn verdeeld in categorieën, zo heb je de instructie klasse, standaard klasse, vrije klasse en schouwen. In de instructie klasse zeil je met minimaal 4 scoutingleden onder de 18 jaar onder begeleiding van een instructeur met een zeildiploma (CWO). In de standaard klasse zeil je met minimaal 4 scoutingleden onder de 18 jaar waarvan 1 of meerdere leden hun CWO hebben. In de vrije klasse zeil je met minimaal 4 scoutingleden zonder leeftijdsbeperking waarvan 1 of meerdere leden hun CWO hebben. In deze klassen zeilt iedereen met de welbekende lelievlet.

Schouwen zijn een ander soort zeilboot waar veel mee gezeild wordt bij scoutinggroepen, zij strijden in een eigen categorie.

De wedstrijdleiding houdt bij het uitkiezen van de route rekening met de windkracht en waar de wind vandaan komt. Op vrijdagochtend, bij het startvak van de wedstrijd, zie je pas welke route je gaat varen voor de wedstrijd. Als zeilboot moet je je melden in het startvak en wachten tot jouw beginsein is gegaan voordat je de startlijn mag over varen. Dan is je wedstrijd begonnen en ga je langs verschillende boeien varen naar de finish. Na de wedstrijd kun je heel even rusten en een boterhammetje eten. Maar... let wel op de tijd, want in de middag is de tweede wedstrijd! Bij het startvak zie je pas weer welke route je gaat varen, deze is vaak langer dan de eerste.

Vrijdagavond is de uitslag van de eerste twee wedstrijden, hoe je het gedaan hebt in deze twee wedstrijden bepaald in welk veld je mag gaan varen op zaterdag. Op zaterdag gaan de finales van start. Net als op vrijdag zie je pas bij het startvak welke route je gaat varen. Op zaterdag is de route bijna altijd lang omdat er maar 1 wedstrijd gevaren wordt. Spannend is het zeker, maar wij hebben vooral veel plezier aan boord met z'n allen. Sommige scoutinggroepen kiezen ervoor om in plaats van hoog te eindigen in de lijst om er een spectaculair einde van te maken. Zo zie je bijvoorbeeld elk jaar wel een boot die achterstevoren zeilend de finishlijn overgaat.



Op zaterdagavond is de grote prijsuitreiking met alle groepen en voor alle categorieën. Hier worden per veld de nummers 1,2 en 3 beloond met een beker. Daarnaast worden er nog wisselbekers uitgereikt voor de beste groepen in de verschillende categorieën. Na de prijsuitreiking gaan veel groepen gelijk naar huis, maar de Dorus niet. Wij gaan eerst vieren dat we weer een gezellig en succesvolle Kaagcup gehad hebben dat jaar en ruimen onze tenten op zondag weer op.

